

# JOKE TOMASOA

KLEIN VAN STUK MET EEN GROTE LEVENSKRACHT.

Van kinds af aan loopt haar leven anders dan verwacht en went ze zichzelf aan nooit bij de pakken neer te gaan zitten.

Ze wordt geboren op het eiland Seram in de Molukken, waar ze spelend in de rimboe van haar moeder leert over geneeskrachtige kruiden. Dat ze kinderarts wilt worden weet ze dan ook al op jonge leeftijd. Op haar dertiende reist ze in haar eentje naar Java om de HBS te volgen en daarna te gaan studeren. Tijdens haar opleiding breekt de oorlog uit, gevolgd door de politionele acties wat een streep zet door haar plannen voor een medische loopbaan. In 1950 komt ze naar Nederland, een onbekende wereld – een nieuw leven.

In de dynamiek van successen en tegenslagen, zoals een levensbedreigende ziekte, komt haar creatiekracht naar boven drijven. Ze maakt kennis met de schilderkunst en neemt ook zelf de penselen ter hand. Door de jaren heen ontwikkelt zich een palet waarmee zij in haar kleurencomposities uiting geeft aan de emoties die ze van binnen voelt.

Meerdere keren wordt ze gevraagd te exposeren in een kunstgalerie. Pas op haar 91ste besluit ze daaraan gehoor te geven en tegelijkertijd worden, voor zover te achterhalen, haar schilderijen gefotografeerd door Ceasar Wille. In een interview met Clan Visser 't Hooft kijkt Joke terug op haar bewogen leven. De foto's en het interview vormen samen dit boek.

ISBN 978-90-815027-0-2



JOKE TOMASOA ik zeg het met mijn kleuren

# JOKE TOMASOA

ik zeg het met mijn kleuren

